

DE HANDPALM



parochie Christus Koning
gemeente zundert

MAART 2021

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
ALGEMEEN	3 - 22
ACHTMAAL	23 - 25
KLEIN-ZUNDERT	26 - 27
RIJSBERGEN	28
WERNHOUT	29 - 31
ZUNDERT	33 - 34
VIERINGEN	20 - 21

Redactieadres:

Achtmaal:	Ria van Aert	ria.vanaert@home.nl
Klein-Zundert:	Joke van Zundert	jokevanzundert@hotmail.com
Rijsbergen:	Ineke Lichten	inekelichten@hotmail.com
Wernhout:	Naantje Foesenek	naantjefoesenek@hotmail.com
Zundert:	Ria Schrauwen	riaschrauwen@home.nl
Pastoraal team:	Wim van Reen	wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl
Opmaak:	Johan van Bergen	johanvanbergen@home.nl

Witte Donderdag en Goede Vrijdag... ...de Weg naar Pasen

Het is ruim een jaar geleden, dat de eerste corona-uitbraak in Nederland een feit was. Wij zijn ervan geschrokken, maar niemand had het vermoeden waar het ons heen zou brengen. In de weken die voorbij gingen, zagen we de situatie alleen maar slechter worden. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens namen grote vormen aan. De angst en onzekerheid in onze samenleving waren voelbaar. Het werd stiller en onze vrijheid werd steeds meer beperkt. De niet essentiële winkels, horeca en scholen gingen dicht, weer open en later weer dicht. Op het moment dat ik dit artikel schrijf, zijn de scholen en de kappers weer open. Ook voor de kerk veranderde er veel. De gebedshuizen van hoop en kracht werden voor de mensen gesloten. Gelukkig hebben een aantal kerken een kapel waar mensen nog steeds een kaarsje konden/kunnen aansteken. Het aantal mensen in een weekendviering en bij een uitvaart werd beperkt. Het is voor nabestaanden heel moeilijk en emotioneel om hun dierbare niet de uitvaart te (hebben)kunnen geven die ze hem/haar wilden/willen geven. Huwelijken werden verplaatst naar 2021 en velen zijn weer doorgeschoven naar 2022.

We proberen dit jaar alle communicanten en vormelingen van 2020 en 2021 hun eerste H. Communie en H. Vormsel te laten doen.

We vergaderen via Zoom, de contacten zijn beperkt, en we proberen wel een uitstraling naar buiten te hebben.

Er werd in de samenleving van alles georganiseerd zoals het zingen/muziek maken bij verzorgingshuizen, met gezinnen op zoek naar knuffelberen die mensen voor hun ramen hadden gezet, kaarten sturen naar eenzame mensen, een praatje op afstand, eten rondbrengen etc.. De tijd gaat verder en nu bereiden we ons voor op het Paastriduum, dit begint met Witte Donderdag. Jezus die afscheid neemt van zijn leerlingen met een teken van Brood en Wijn. Hij breekt het Brood en deelt het uit. Daarmee duidt Jezus aan dat Hij voor iedereen aanwezig/present is. De vriendschap van Jezus met ons is groot! We hoeven ons niet alleen te voelen... ook niet in deze pandemie. Veel

mensen volgden en volgen nog steeds de H. Mis via de televisie of livestream. Er hebben nog nooit zoveel mensen via de media meegevierd. Hierin voel je ook de kracht van eensgezindheid. Iedereen heeft het moeilijk en door de geestelijke verbondenheid met elkaar geeft dit ook kracht en verlichting.

Door de vele testen en het voorzichtig op gang komen van het vaccineren verschijnen er lichtpuntjes aan het eind van de tunnel. Het is geen doodlopende weg....

Toch valt het niet mee om ons vertrouwen vast te houden...vertrouwen in het geloof, vertrouwen in de overheid, vertrouwen in elkaar. Jezus reikt ons Zijn liefde aan met de woorden: "Ik ben met u alle dagen van het leven".

Na het afscheid van zijn leerlingen ging Jezus de Hof van Olijven binnen om te bidden: 'Vader als U het wilt, laat deze kelk aan Mij voorbij gaan'. Met andere woorden: laat Mij niet de weg van het lijden hoeven gaan. Maar even later spreekt Hij de woorden: 'Vader met de kracht van Uw liefde zal ik deze weg kunnen volbrengen'. Door bespottling en vernedering werd Hij vervolgens veroordeeld tot de kruisdood.

In het coronatijdperk zien we nog steeds veel verdriet en pijn bij nabestaanden, bij mensen om ons heen, in de wereld. Maar ook bespottling en vernedering, omdat mensen het coronavirus niet serieus namen/nemen.

In de media spreken virologen en artsen in de ontwikkeling/voortgang van het coronavirus elkaar tegen en dat maakt het ook verwarrend. Dat splijt onze samenleving. Dat brengt ons het gevoel van Goede Vrijdag. Een donkere dag waarop we het lijden en sterven van Jezus gedenken. We staan, heel speciaal, stil bij de mensen die getroffen zijn door het coronavirus...bij de duisternis, donkerte, leegte, de pijn van het gemis. Is Goede Vrijdag nu het einde.....? Is corona nu het einde.....?

Jezus heeft ons de belofte gegeven dat Hij drie dagen na zijn sterven weer zal verrijzen. En zo is het ook gegaan. De dood heeft niet het laatste woord.

Met Pasen laat Jezus de dood achter zich en leeft!

Hij verschijnt aan Maria Magdalena en zijn leerlingen....en aan ons!

Durf de wereld in te kijken met ogen van hoop! Aan de horizon zie je de verrijzenis gloren. Ook uit deze coronapandemie zullen wij opstaan en weer leven...

Vier Pasen met een hoopvol hart!

Vanuit deze gedachte wens ik u namens het pastoraal team een Zalig Pasen toe!

Pastoor Hans van Geel

Parochie Christus Koning opgericht



Met ingang van 1 januari 2021 is de parochie Christus Koning een feit. De bisschop van Breda heeft hiertoe besloten en heeft de parochie opgericht. De voormalige parochiebesturen van Sint Bavo, Heilige Drie-Eenheid en Heilige Trudo, waren al enige tijd met elkaar in gesprek over het samenvoegen van de parochies tot één nieuwe parochie. Op 3 januari is de start van de parochie Christus Koning gevierd in een sfeervolle eucharistieviering in de Sint Bavokerk

met als hoofdcelebrant bisschop Liesen. Parochianen konden thuis de viering via de livestream volgen.

Zoals iedere parochie heeft ook de parochie Christus Koning een parochiebestuur, met als voorzitter pastoor Hans van Geel. Mevrouw Ineke Lichten (Bavo) is de vicevoorzitter. Dhr Piet van den Heijkant (Trudo) is de secretaris. Dhr Theo Snepvangers (Drie-Eenheid) is de penningmeester. Andere bestuursleden zijn Mevr Annie van Sprundel (Trudo), met als portefeuille aandacht voor vrijwilligers, dhr. Chris Daamen (Bavo) met als portefeuille de gebouwen, Dhr. Erik Bastiaensen (Drie-Eenheid) met als portefeuille communicatie. Notulist is mevr.

Koosje van Overveld. Teamleider pastor Wim van Reen is adviseur namens het pastoraal team. Bestuursleden worden door de bisschop benoemd. Er bestaat nog een vacature in het bestuur, waarvoor iemand gezocht wordt vanuit het gebied van de voormalige parochie Heilige Drie-Eenheid.

De vijf kerkdorpen Achtmaal (Heilige Cornelius), Klein-Zundert (Heilige Willibrordus), Rijsbergen (Sint Bavo), Wernhout (Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand) en Zundert (Heilige Trudo), worden vanaf de start parochiekernen van de parochie Christus Koning genoemd. De parochiekernen en de kerken behouden hun vertrouwde namen. Elke parochiekern heeft een kleine commissie die verantwoordelijk is voor de dagelijkse zorgen om het beheer in de eigen parochiekern. De leden van deze commissies worden benoemd door het parochiebestuur.

Bij de start van een nieuwe parochie hoort ook een startdocument. Het startdocument geeft de contouren aan waarlangs de nieuwe parochie zich zal ontwikkelen. Ze bevat de afspraken die de drie (voormalige) parochies gemaakt hebben over het functioneren van de nieuwe parochie op verschillende beleidsterreinen. Centraal en fundamenteel daarin is het pastoraal plan dat het pastoraal team heeft opgesteld. De voorzieningen die de parochie nodig heeft (gebouwen, financiën), de inzet van beroepskrachten en van parochianen en de organisatie van de nieuwe parochie moeten immers passen bij de inhoudelijke richting van onze nieuwe parochie.

Gelukkig mogen we ook in de parochie Christus Koning nog altijd bouwen op de inzet van parochianen die hun talenten beschikbaar stellen voor de voortgang van het geloofsleven. Zo geven we met pastorale beroepskrachten, bestuurders en vrijwilligers gestalte aan de zorg en verantwoordelijkheid voor onze parochie. En niet alleen op onze parochianen mogen we dankbaar bouwen en vertrouwen. Bovenal vertrouwen we op God die ons roept en richting wijst. Met zijn genade zal het ons lukken een bloeiende parochie te bouwen. Hij schenkt ons aan elkaar - en samen staan we sterk.

Pastor Wim van Reen

"de handpalm"

Beste medeparochianen en lezers van het parochieblad. Het parochieblad heeft vanaf heden een nieuwe naam: de Handpalm. De naam is gekozen uit meerdere inzendingen die de redactie heeft mogen ontvangen. We danken alle inzenders zeer hartelijk voor het meedenken. We hopen dat u niet teleurgesteld zult zijn, als uw idee voor een naam het niet geworden is.

Waarom de Handpalm?

God schrijft al onze namen in de palm van zijn hand, niemand valt daaruit weg, wij zijn met elkaar als gelovigen van de parochie Christus Koning verbonden in Gods hand. *Bij de profeet Jesaja staat geschreven: IK vergeet u niet. Zie, IK heb u in mijn handpalmen gegrift....(Het woord gegrift kun je in het Hebreeuws, de taal waarin het Oude Testament staat, het beste vertalen met "getatoeëerd". Het is onuitwisbaar. God kan zijn Hand niet uitstrekken zonder aan u, mij en elke mens te denken.)*

Het logo van de parochie toont Christus met de wereld liggend in zijn open linkerhand. Hij draagt ons in zijn handpalm.

De 5 parochiekernen van de parochie Christus Koning zijn als de 5 vingers aan een hand.

Parochianen nemen het parochieblad in hun hand.

De nieuwe naam is gekozen in coronatijd, waarin we elkaar geen handen mogen geven. We vertrouwen erop dat Gods hand dat voor ons doet en we hopen elkaar ooit weer de hand te mogen schudden.

Namens de redactie
Pastor Wim van Reen

Overwegingen op website

We kunnen ons bijna niet meer voorstellen hoe het is om elkaar een hand te geven, tegen elkaar aan te zitten, samen te zingen in een koor of met velen samen te komen in de kerk. Covid heeft ons veel beperkingen opgelegd.

Bij het begin van de crisis zijn 9 van de 10 kerken in onze regio's een tijd gesloten geweest voor vieringen. We konden wel in een lege Sint Bavokerk eucharistie vieren via een livestream. Toen de kerken weer open mochten konden we nog met maximaal 100 kerkgangers samenkomen. De gebedsruimtes moesten wel coronaproof worden gemaakt.

Verplichte looprichtingen werden aangelegd, banken om en om afgezet, er werden desinfectiepompjes geplaatst en een spatscherm gemaakt om de heilige communie uit te reiken. Kerkgangers moesten zich ook verplicht aanmelden. De vanzelfsprekendheid van zomaar binnenlopen is er af. Tegenwoordig worden bezoekers aan de kerkdeur welkom geheten en wordt hun aanmelding vastgesteld. Het welkom heten is een dierbaar uitvloeisel van de maatregelen geworden. We ontdekken hiermee het belang van gastvrijheid.

Vrijwilligers van parochiekernen hebben veel belangrijk werk verzet om de kerken tot veilige plekken te maken. We zijn erg blij dat zij dit hebben willen doen en we zijn hen dankbaar dat ze zich er nog steeds voor inzetten.

We hopen natuurlijk ooit weer ongedwongen kerk te mogen zijn. Maar tot die tijd leven we met beperkingen en zoeken we manieren om parochianen die niet naar de kerk kunnen of durven, te betrekken bij het kerkelijke leven. De livestream is er een van.

Een andere is dat ik mijn overwegingen die ik op zondag gehouden heb op de websites van de parochies plaats. Ik ben maanden geleden hiertoe over gegaan. Misschien bent u er wel eens een tegengekomen. Het is mijn bescheiden poging om parochianen te betrekken bij de zondagsviering en deelgenoot te maken van mijn gedachten.

Ik moet u erkennen, dat ik het eerst niet goed aandurfde. Ik voelde wat huiver om mijn woorden op internet vast te zetten. Een preek

uitspreken is anders dan een preek lezen. Wanneer ik een preek uitspreek, kan de sfeer van het moment van invloed zijn op het gesproken woord. Ik wijk dan wel af van wat ik had geschreven. Met het plaatsen op de website kan dat niet meer.

De eerste keren vroeg ik mij af: Wat zouden mensen er van vinden? Zou ik goed genoeg opgeschreven hebben wat ik wilde zeggen? Zouden mensen het niet verkeerd opvatten? Deed ik er goed aan om de overweging te plaatsen? Wie zat er op mijn woorden te wachten? Wilde ik zelf in de belangstelling staan, terwijl eigenlijk God behoort te spreken? Allemaal voorbehouden die mij hadden kunnen doen besluiten om de preken niet te plaatsen. Inmiddels heb ik al meerdere keren mijn overwegingen naar de websites van de parochies gestuurd. Mijn eerste onzekerheid heeft plaats gemaakt voor een licht vertrouwen, dat mijn woorden van mij zijn en dat een lezer er ook een eigen gedachte bij mag hebben, ook als die afwijkt van die van mij.

Ik hoop dat wie mijn overwegingen voorbij ziet komen, ervan uit zal gaan, dat ik als voorganger mijn hart en hoofd wilde laten spreken omwille van de wijngaard des Heren. Ik hoop ook dat ik met mijn gedachten u, lezers, een beetje op weg mag helpen in het stilstaan bij uw eigen geloofs- en levensvragen.

Pastor Wim van Reen

Op dit moment wordt druk gewerkt aan de nieuwe website van onze parochie. Het adres wordt

www.parochiechristuskoninggemeentezundert.nl

Nu is deze nog niet te bezoeken maar zodra hij klaar is, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht. Tot die tijd blijven de websites van uw oude parochie actueel en kunt u daar de gewenste informatie vinden. Gelijktijdig met de introductie van de nieuwe website zullen ook de mailadressen van de bestuursleden en de parochiekerncommissies geen persoonlijke adressen meer zijn, maar adressen van onze parochie. Zij krijgen dus allemaal de extensie:

@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl

ONZE DROMEN

Bijzonder aan onze tijd is dat we wereldwijd over dezelfde problemen moeten nadenken. Al generaties lang stellen velen die problemen uit naar de toekomst.

Het gaat over de opwarming van de aarde met grote uitstoot van CO₂ ten koste van de leefbaarheid voor planten, dieren en mensen: het klimaatprobleem.

Verder zijn we internationaal geconfronteerd met het virus Covid-19 waar niemand ervaring mee heeft.

Al jaren is het verschil tussen arm en rijk onverantwoord groot geworden. Daardoor is het samenleven steeds moeilijker geworden. Denk aan de rijke man en de arme Lazarus.

De enorme groei van technische mogelijkheden heeft tot gevolg dat de verschillen tussen mensen groeien. We vergeten afhankelijk van elkaar te zijn, iets wat in veel Bijbelse verhalen van belang wordt geacht. Daardoor is onzekerheid bij veel mensen groter geworden.

Al deze problemen zijn een gevolg van ons menselijk handelen. Daardoor hebben ze ook een onderlinge samenhang en versterken ze elkaar. Elke probleem oplossende maatregel kan ook negatief zijn op andere onderwerpen en dat vraagt bijzondere inzet van onze nationale leiders. Het oplossen zal daarom ook lang duren.

Het klimaatprobleem is het aller moeilijkste probleem, maar het rijk-armoede verschil is het allerbelangrijkste.

Als we met het belangrijkste probleem willen beginnen, dan vraagt dat hogere minimum inkomens en verlagen van topinkomens. Samen met heffingen op alle grondstoffen en meer onderwijs in vaardigheden en vakkundigheid van mensen los je ook andere problemen op.

Als mensen zich meer bewust zijn van wat ze kunnen en ook de kans krijgen dat te beleven dan voelen zij zich beter. Dat versterkt ook het onderling samenleven, maar resultaten zijn pas na een generatie voelbaar.

Denken wij wel eens aan de toekomst van kerk en maatschappij? De meeste politici zijn niet gewend over een langere tijd na te denken dan hun eigen benoemingstijd. Maar wij moeten daar als kerkelijke samenleving op grond van de Bijbelse verhalen wel over gaan nadenken.

Pieter van Nes

KINDERPAGINA

Een leuk idee voor Pasen!

Maak je eigen paashaasslinger.

Knip de haasjes uit allerlei kleuren vrolijk bedrukt papier, geef ze een watten staartje en hang ze aan een gespannen draadje met wasknijpers.



Drie roestige spijkers

Het gedicht van Roger McGough om even stil te staan bij het prozaïsch leven en de eenvoudige (of misschien juist niet zo eenvoudig te realiseren) boodschap. De boodschap om met de bril van het geloof te kijken, met de bril vol liefde en barmhartigheid waarmee Jezus altijd onvermoeid naar ons kijkt.



Drie roestige spijkers

Moeder, er staat een vreemde man
aan de deur te wachten.
Met een bekend soort gezicht
Je hebt hem eerder gezien.

Hij zegt dat zijn naam Jezus is.
Kunnen we een paar euro missen?
Hij zegt dat hij ontslagen is
en kan nu geen baan vinden.

Ja, ik denk dat hij een buitenlander is
Egyptenaar of een Jood.
Oh ja, en nu hij er toch is,
Mag hij ook wat water?

Zal ik hem geven wat hij wil
of hem wegsturen?
Oké, ik geef hem 5 cent.
Zeg dat dat alles is wat we vandaag hebben.

En ik wil eigenlijk het water niet geven.
Ik denk dat het een beetje oneerlijk is.
Maar echt, hij is smerig.
met veel baard en warrig haar.

Moeder, hij vroeg weer om het water.
Ik zei dat het afgesloten was.
Maar ik gaf hem een bakje water
dat zijn dorst leek te lessen.

Hij zei dat het zulke kleine dingen waren die
hem op het goede pad hielden.
Toen gaf hij me zijn gesigioneerde foto
en deze drie roestige spijkers.



Mogen we de kracht van de verrijzenis voelen en ervaren in ons
dagelijks leven! Laten we voor elkaar elke dag een beetje "verrijzenis
zijn", scheppers van wonder, licht en warmte.

Zalig Pasen! Danusia Braspenning

"We kunnen nog zoveel well!"

Interview met Ineke Lochten.



In een prachtig, modern ingericht, ruim appartement tref ik Ineke Lochten: de nieuwe vicevoorzitter van het kerkbestuur. Een gezellige haard, een boekenkast; zaken die Ineke waardeerde aan haar ouderlijk huis en die ze daarom een plaats gaf in haar nieuwe woning. Maar ook een heuse bascule heeft een prominente plek gekregen in haar appartement. Als tastbare herinnering aan haar fijne jeugd!

Wie is Ineke? Kun je wat over jezelf vertellen? Waar ben je geboren en getogen?

"Je zou kunnen zeggen dat ik geboren en getogen ben in Rijsbergen, op de Risten 33. Maar geboren ben ik eigenlijk in het ziekenhuis van Breda. Ik heb wel altijd op de Risten gewoond. Mijn ouders hadden daar een tuindersbedrijf met groente en fruit van de volle grond. Ze hadden 2 tot 3 hectaren met aardbeien, frambozen, bessen, tuinbonen, peultjes boontjes, spruiten en augurken. In de zomer hadden we vooral aardbeien. Ik had geen broers of zussen, dus ik hielp graag mee thuis; bijvoorbeeld met het afwegen op de bascule. Het begon al toen ik nog maar klein was. Dan zeiden mijn ouders: "Kun jij koffie zetten? Of zet jij de aardappels maar op." Zo heb ik spelenderwijs van alles geleerd. Ik vond het fijn om er bij te zijn!"

Wat voor opleiding heb je gedaan? Wat voor werk doe je?

"Na de basisschool ging ik naar het Mencia in Breda. Ik deed daar het VWO. Daarna ging ik naar de HEAO; een economische/juridische richting. Na een paar jaar ben ik daarmee gestopt. Ik had in die tijd al een bijbaantje bij Napoleon en besloot werk te gaan zoeken. Ik solliciteerde op een advertentie bij een deurwaarder. Ze zochten daar iemand met een juridische achtergrond en affiniteit met computers. Ik

werd aangenomen en ging daar met veel enthousiasme aan de slag. De werkzaamheden bevielen me heel goed en na het volgen van een schriftelijke cursus kreeg ik weer zin in leren en besloot ik aan de Hogeschool van Utrecht de 'Deurwaarders opleiding' te gaan volgen. Dit was een 3-jarige opleiding in deeltijd waarbij je veel zelfstandig en in de praktijk moest leren. In 1998 ben ik daar geslaagd. En toen dacht ik: "Nu wil ik als deurwaarder op pad." In Breda bij de werkgever waar ik toen al 8 jaar werkte, was daarvoor geen ruimte. Daarom maakte ik de overstap naar een deurwaarder in de provincie Zeeland. Ik bleef wel in Rijsbergen op de Risten wonen. Ik weet nog dat ik van start ging in januari en er lag sneeuw. Ik moest naar Zierikzee, zo'n 1,5 uur rijden. Mijn vader vroeg zich af, waar ik aan begon, maar ik vond dat niet erg. In 2002 werd ik tot gerechtsdeurwaarder benoemd. Samen met een collega heb ik toen nog ruim 2 jaar een eigen kantoor gehad in Goes. Daarna werden we overgenomen. Nu werk ik voor een landelijke organisatie. Ik leg dagelijks bezoeken af in heel Zuid-West Nederland.

Wat houdt dat in; deurwaarder zijn?

"Ik ga bij mensen op bezoek. Ik bel bij hen aan en geef de stukken af. Boetes bijvoorbeeld. En dan vraag ik ze om te betalen of betaling te gaan regelen. Soms, bij bedrijven, moet ik dan beslag leggen op inventaris of auto's. Maar bij particulieren komt het er vaak op neer dat ik advies geef. Dat we samen naar oplossingen zoeken. Ik ga daarbij echt het contact aan met deze mensen. Vaak blijkt dat er meer schulden zijn. Soms kan ik hen doorverwijzen naar instanties. Stel ik hen voor om naar de gemeente te gaan en daar te informeren naar mogelijkheden. Ik onderzoek of ze wel de juiste toeslagen krijgen. Dat adviseren in de schuldenproblematiek is echt iets van de laatste jaren. Onze organisatie 'Syncasso' heeft niet voor niets als credo: "We cash, we care.". Als deurwaarder sta je er tussenin. Voor je client probeer je het verschuldigde geld te incasseren, maar voor degene die moet betalen, probeer je er voor te zorgen dat dit wel binnen de grenzen van het betamelijke kan gebeuren. Ik vind dat ik een hele leuke baan heb. Ik probeer altijd onpartijdig te zijn. Ik ga wel aan de slag op basis van de uitspraak van de rechter, maar ik ga er daarmee niet van uit dat het 'de eigen schuld' is van de mensen die het betreft. Ik ben echt een

oplossingen zoeker. Dat vind ik het belangrijkste. De rechter zegt wat mag, maar het leuke is om mensen zo ver te krijgen dat ze zelf ook van harte meewerken. Ik word ook ingeschakeld bij echtscheidingen en bij zogenaamde 'constateringen'. Het is nog wel een mannenwereld, overigens. Je ziet wel steeds meer vrouwen, maar we zijn nog in de minderheid. Ik ben ook in mijn 'eigen gebied' werkzaam, maar als ik het te dichtbij vind komen, dan kan ik dat aangeven."

Heb je, naast je drukke baan, nog tijd voor Hobby's?

"Helaas heb ik daar inderdaad weinig tijd voor. Ik lees erg graag; van alles en nog wat. Spannende boeken van Grisham en Baldacci bijvoorbeeld, maar ook Harry Potter.

Ik vind het ook leuk om naar wielrennen en schaatsen te kijken op tv. Dat heb ik van thuis uit meegekregen. Mijn ouders keken daar ook graag naar.

Daarnaast vind ik het heerlijk om lekker buiten te zijn. Een rondje lopen, met vrienden afspreken, richting strand of bossen gaan."

Hoe ben je in het kerkbestuur terecht gekomen? Heb je er lang over nagedacht? Waarom heb je 'ja' gezegd?

"Ik ben gevraagd door Pastoor van Geel. In Rijsbergen waren er twee vacatures. Er waren al meer mensen benaderd. Ik had pastoor van Geel ontmoet bij wederzijdse vrienden: Wilhelmiën en Johan Franken. Toen pastoor van Geel aan Wilhelmiën vroeg of zij iemand wist noemde ze mij. Hans belde; sprak de voicemail in. Ik was verbaasd; vroeg me af waarom pastoor van Geel contact met mij zocht en belde hem meteen terug. Hij vroeg of hij langs kon komen, omdat hij een vraag had. Ik zei "dat is prima, maar dan wil ik wel graag weten wat je wilt vragen" en toen bleek dus dat hij me wilde vragen om vicevoorzitter van het kerkbestuur te worden.

En ik heb dus ja gezegd. Ik was op zoek naar een uitdaging. Eigenlijk ben ik niet iemand die graag op de voorgrond treedt, maar ik wilde uit mijn comfortzone. En daarnaast vond ik het leuk om weer meer inhoudelijk aan de slag te gaan. In de eerste jaren dat ik werkzaam was bij de deurwaarder heb ik wel veel inhoudelijk onderzoek gedaan, maar mijn huidige werk is veel praktischer van aard. Bij het kerkbestuur lag

een enorme uitdaging: de voorbereiding van de fusie; de nieuwe ledenadministratie in Docbase, en de nieuwe financiële administratie in Exact online. Daarnaast was er direct een klik met Hans en vind ik het leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Kortom ik had er echt zin in! Vorig jaar heb ik de administratie van H. Bavo in Rijsbergen gedaan. Corona kwam daarbij goed van pas; er waren geen feestjes die voor afleiding zorgden! Ik ben inmiddels echt onder de indruk van de organisatie. Alles draait op vrijwilligers!"

Wat is jouw functie, wat zijn jouw taken binnen het bestuur?

"Als vicevoorzitter leid ik één keer per maand de vergadering van het kerkbestuur. Daarnaast overleg ik veel met de anderen uit het bestuur en heb ik contact met de pastoor.

Er spelen momenteel, door de fusie, hele belangrijke zaken. Zo zullen we bijvoorbeeld één parochiekerk moeten gaan aanwijzen. Daarvoor moeten we eerst alle plussen en minnen in kaart brengen van de kerken en alles daaromheen. We moeten helder krijgen waaraan een parochiekerk volgens ons moet voldoen. Zo'n parochiekerk wordt een soort 'hoofdkerk'. In het weekend zal daar altijd de eucharistie plaatsvinden. Over deze zaken moeten we met het bestuur van gedachten wisselen. Het is belangrijk dat wij ons er steeds meer van bewust worden dat we één parochie zijn. Dat moet vorm krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat we nieuwe vrijwilligers aantrekken. Als parochie zijn we aan het vergrijzen. Het zou fijn zijn als we enthousiaste, jonge mensen konden vinden. De conferentie over een 'missionaire' parochie: 'Als God renoveert', had daarbij misschien kunnen helpen. Helaas is die niet doorgegaan door Corona. Maar we denken na hoe we mensen kunnen binden. Misschien met een warm welkom in de kerk, met koffie drinken voor of na de mis? Uiteindelijk moeten er grote stappen gemaakt worden, maar daarvoor moet je klein beginnen. We zullen daarvoor bijvoorbeeld ook naar eenheid moeten streven in het vrijwilligersbeleid."

Hoe zie jij het geloof? Wat voor een type gelovige ben jij?

"Misschien is 'op een nuchtere manier' een goede omschrijving? Het geloof is mij met de paplepel ingegoten. Ik ging ook als tiener trouw

naar de kerk. Mijn moeder zei wel eens dat het niet hoefde, maar ik ging wel mee. Ik vond dat fijn! Ik vind het nog steeds een fijn, rustig moment in de week. Maar er is ook wel een periode geweest dat ik minder ging; alleen als er een misintentie was voor mijn vader. Nu zie ik een bezoek aan de kerk weer als een moment van rust en bezinning. Een moment voor jezelf om na te denken.

Thuis vind ik het ook fijn om op zaterdagavond een kaarsje aan te steken. En dan niet voor de gezelligheid, maar voor mijn ouders! Op hun sterfdag steek ik ook altijd een kaarsje aan. Ik probeer ook echt in de geest van de bijbel te leven. Respect voor mijn medemensen te hebben. Niet te oordelen."

Denk je dat Corona van invloed is op onze geloofsbeleving?

"Misschien dat door de corona de vanzelfsprekendheid van een kerkbezoek weggevallen is. Misschien dat mensen straks niet meer 'uit gewoonte' naar de kerk gaan, omdat ze andere manieren gevonden hebben om het geloof te beleven. Dat kan als prettig ervaren worden.... Zelf vind ik het heel belangrijk om samen te geloven. Ik vind het heel prettig om samen het geloof te vieren. Soms zie je zo'n programma op tv van de EO waarbij een hele kerk vol mensen zingt. Dat is dan prachtig. Nu zijn we gebonden aan maximaal 30 mensen....

Of dat kerkbezoek weer terugkomt is nog maar de vraag.

Ook financieel is dat momenteel een aderlating. De bijdrage van de parochianen is door het verminderde kerkbezoek een stuk lager. Er zijn duidelijk minder inkomsten."

Wat ga jij doen als Corona weer voorbij is? Wat mis je het meest?

"Voor mij is er door Corona niet zoveel veranderd. Al mis ik natuurlijk wel het contact met andere mensen. Het spontane is er ook af. Je kunt niet even samen een terrasje pakken of elkaar een hand geven op verjaardagen. Ik probeer het positief te blijven zien: We kunnen nog zoveel wel!"

Dank voor het fijne gesprek, Ineke.

Natasja Bastiaensen-de Groot

Vieringen Goede Week en Pasen in parochie Christus Koning en Sint Franciscusparochie

Zaterdag 27 maart

17.00 uur Bavokerk Rijsbergen kinderviering

Het verhaal van Palmpasen wordt met marionetten nagespeeld

Witte Donderdag

19.00 uur Bavokerk Rijsbergen eucharistieviering

Goede Vrijdag

19.00 uur Bavokerk Rijsbergen eucharistieviering

Op Goede Vrijdag kunnen de kerken rond 15.00 uur hun deuren openstellen voor stil gebed en het aansteken van kaarsen.

Paaszaterdag

17.00 uur Bavokerk Rijsbergen kinderviering

Het Paasverhaal wordt met een marionettenspel verbeeld.

Poppenspelers zijn pastor Gerard Damen en zijn echtgenote Ineke.

21.00 uur Bavokerk Rijsbergen eucharistieviering

Eerste Paasdag

09.30 uur Corneliuskerk Achtmaal diaken Jan van Steenoven

11.00 uur Willibrorduskerk Klein Zundert pastor Wim van Reen

10.30 uur Martinuskerk Rucphen pastor Gerard Damen

11.00 uur Bavokerk Rijsbergen pastoor Hans van Geel eucharistieviering

09.30 uur Martinuskerk Schijf emeritus-pastor Ria van Oorschot

09.30 uur Willibrorduskerk Sint Willebrord pastoor Hans van Geel
eucharistieviering

11.00 uur Sint Janskapel Sprundel emeritus-pastor Ria van Oorschot

11.00 uur OLV v Altijddurende Bijstand Wernhout diaken Jan van
Steenoven

09.00 uur Mariaboodschapkerk Zegge pastor Gerard Damen

09.30 uur Trudokerk Zundert pastor Wim van Reen

Tweede Paasdag

11.00 uur Bavokerk Rijsbergen pastor Wim van Reen



Eerste heilige communie

Vorig jaar hebben we de vieringen van de Eerste Communie verplaatst naar dit kalenderjaar, in de hoop dat we ze dit jaar op de vertrouwde manier zouden kunnen vormgeven.

Helaas is de verwachting dat de beperkende maatregelen nog wel een tijd voort zullen duren. Daarom zijn de communiewerkgroepen gaan nadenken over een plan B.

Als pastores hebben we gezegd dat we de eerste communievieringen dit jaar door zouden laten gaan, zo nodig in aangepaste vorm.

Dit heeft geresulteerd in de volgende aanpassingen:

- De presentatievieringen gaan niet door. In verschillende kernen vindt de presentatie nu plaats via filmpjes op Teams, gestuurd aan de ouders of met alleen de communicanten.
- Sommige groepen zullen gesplitst worden in kleinere groepen, zodat in ieder geval de ouders aanwezig kunnen zijn. Op sommige plaatsen wordt een livestream gebruikt om overige familieleden mee te kunnen laten kijken.
- De voorbereiding vindt (vooralsnog) digitaal plaats.

De indeling van de eerste communievieringen is nu per kern als volgt:

- **Rijsbergen:** 11 en 18 april 11.00 (gr4); 9/10 of 16/17 oktober (gr5)
- **Achtmaal:** 3 juli 13.00 (presentatieviering 5 juni onder voorbehoud)
- **Klein-Zundert:** 17 juli 10.30 en 13.00 (presentatiedienst 6 juni o.v.)
- **Wernhout:** 11 september 13.00 (presentatiedienst 26 juni, dankviering 9 oktober o.v.)
- **Zundert:** 25 september 10.30 en 13.30

Pastor Gerard Damen

Gedicht voor Paasmorgen

Noli me tangere

Op deze Paasmorgen
zie ik je staan
ik kijk je aan
en je zegt:
'Hou me niet vast'
Noli me tangere

Noli me tangere
daar sta je dan.
In een helder stralend licht
een lieve lach op je gezicht
alle pijn is verdwenen
ik kan het niet aan

Ik kan het niet aan
jou zo te zien,
zo mooi, zo lichtend
wetend dat je moet gaan
wil ik je vasthouden
dicht tegen mij aan

Dicht tegen mij aan
tegen alle coronaregels in
klinkt die ene belangrijke zin
ik hou van jou
blijf bij mij
maak me vrij

Maak me vrij
zodat ik opnieuw kan leven
kracht, uit de hemel gegeven

vertrouwen in die nieuwe wereld
de huidhonger voorgoed voorbij
fysiek gemis vervaagt

Deze Paasmorgen is anders,
een nieuwe dag ontloken
de eenzaamheid doorbroken
jij leeft voorgoed in mij
ik laat je vrij
Noli me tangere

Jeannette de Kort

Parochiekern H. Cornelius Achtmaal

Algemene gegevens

Parochiekern H. Cornelius

Past. de Bakkerstraat 6

4885 AM Achtmaal

Tel: 076-598 5218

Bankrekening: NL 09 RABO 0160 508800

Spreekuur:

Dinsdag: 9.30-10.30 uur

Voor alle kerkdiensten, aanmelden dopen, huwelijken, jubilea en
communie thuisbezorgen:

Ria van Aert-Boden

Tel: 076-598 5218 of

Tel: 076-598 5570

contactpersonen

Voortaan staan de contactpersonen op de website van de
parochie. www.parochieheilige3eenheid.nl

Dringende Oproep

De parochiekern Achtmaal is op zoek naar een paar mensen(m/v), die de parochiekerncommissie willen komen versterken. We vergaderen 1x in de twee maanden, of zo vaak als nodig is. Het liefste zouden we 1 persoon erbij willen die ook verstand heeft van gebouwen.

Verder zijn we met spoed ook op zoek naar iemand (m/v) die onze parochiekern wil vertegenwoordigen in het bestuur van de nieuwe parochie Christus Koning.

Personalia

Gedoopt

10 jan. Kaat Siemons



Overleden:

9 dec. Wilhelmina van Beek-Sweres

"En als ik dood ben, treur dan niet
Ik ben niet echt dood, moet je weten
Het is mijn lichaam dat ik achterliet
Dood ben ik pas, als je mij bent vergeten"



Bram Vermeulen

Heilige Communie

Dit jaar zijn er 22 kinderen die hun eerste Heilige Communie gaan vieren. De voorbereidingen voor deze viering zijn op vrijdagmiddag op school.

We werken met het project "Stap voor stap".

De kinderen gaan in 7 stappen op weg naar hun eerste communie.

Tijdens iedere stap gaan ze luisteren naar een bijbel verhaal. Na ieder verhaal maken ze opdrachten in hun map, spelen spelletjes en knutselen ze. Na iedere stap klimmen ze een stukje verder hun ladder op. Als ze boven zijn hebben ze genoeg bagage verzameld om op 3 juli hun eerste communie te kunnen doen. Ook brengen ze een bezoek aan de kerk.

Daarnaast gaan ze nog een middag naar bakker van Hassel in Wernhout en krijgen ze een lunch op school. Tijdens die lunch mogen ze hun zelf gebakken broodjes opeten. (indien mogelijk)

De kinderen die dit jaar hun eerste communie vieren zijn :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Liv de Backer | 12 Iris Dijck |
| 2. Luan de Bruijn | 13 Siebe Elst |
| 3. Ruben Bruijnckx | 14 Stijn Godrie |
| 4. Lizze Dictus | 15 Jara Frijters |
| 5. Iris Godrie | 16 Jaro Mathijssen |
| 6. Jealyn van Hooydonk | 17 Zoë Mathijssen |
| 7. Meis Oostvogels | 18 Finn Mertens |
| 8. Bram Tax | 19 Cis Oostvogels |
| 9. Benthe Verboven | 20 Fenna Oostvogels |
| 10. Wout Backx | 21 Lex van de Riet |
| 11. Roan Dictus | 22 Sven de Ruijter |

De vieringen zijn op de volgende datums:

- presentatie viering: 5 juni om 17.00 uur (onder voorbehoud)
- communie viering: 3 juli om 13.00 uur
- dankviering: nader te bepalen

Parochiekern H. Willibrordus Klein Zundert

Adres parochiecentrum Klein-Zundert: Klein-Zundertseweg 5
4882 BE Klein-Zundert tel. 076-5972214 kerkkleinzundert@live.nl
Website www.parochieheilige3eenheid.nl (ook voor de kerkberichten)

Bereikbaarheid parochiecentrum:

Op woensdagmorgen van 9.30-10.30 uur is het parochiecentrum geopend. Ook telefonisch kunt u dan het beste terecht voor intenties, berichten of afspraken. Tarief misintentie 2021: € 11,00

Let op, als u op woensdag opgeeft, komt het de volgende week pas in de Bode!

Eén keer per maand wordt de communie thuis gebracht bij mensen die dat wensen. Opgeven bij mevr. M. Jorissen, tel. 5973493, of via het parochiecentrum, tel. 5972214

Weekendviering:	zondag	9.30 uur
Weekdienst	woensdag	19.00 uur

Zie de kerkberichten in de Zundertse Bode voor de mistijden!

Als u gaat verhuizen of bent verhuisd wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan de parochie.

Actuele informatie over diensten, misintenties, muzikale verzorging, enz. vindt u bij de kerkberichten in de Zundertse Bode en op de website.

Eerste Heilige Communie

Op zaterdag 17 juli 2021 is het feest in Klein-Zundert.
Deze dag doen 25 kinderen hun Eerste Heilige Communie.

De kinderen en hun ouders gaan werken met het project "Ga je mee";
dit zijn verhalen, vragen en opdrachten ter voorbereiding op de Eerste
Heilige Communie.

Zo wordt er toegeleefd naar een hele bijzondere dag.

Tijdens de presentatiedienst op zondag 6 juni (onder voorbehoud)
stellen onderstaande communicanten zich aan u voor:

Communicanten 2020
(13:00 uur)

Fem van den Broek
Brent Foesenek
Suze Hennekam
Daantje Kuijstermans
Pia Maas
Jarne van Ostaayen
Yfke van Overveld
Lotte van der Peijl
Jop van Rijen
Zoë Suijkerbuijk
Sepp Vermeiren

Communicanten 2021
(10:30 uur)

Finn van Gastel
Sylke Gommers
Noa Hense
Mats Hereijgers
Bente Jochems
Mathijs de Jong
Jelte Legius
Thijn Koetsenruijter
Fay de Koning
Finn van Kuijck
Fiore van Overveld
Tess Verhoeven
Thijs de Vos
Gijs Wouters



Wij wensen de communicanten en hun ouders/ verzorgers, broertjes en
zusjes en alle anderen een mooie voorbereidingstijd toe en een heel
mooi communiefeest op zaterdag 17 juli.

Groeten van de Communiewerkgroep

Parochiekern St. Bavo Rijsbergen

Adres pastorie: Sint Bavostraat 7 4891 CG Rijsbergen
tel. 076-5961283 email: info@sintbavorijsbergen.nl
Website www.sintbavorijsbergen.nl (ook voor de kerkberichten)

Spreekuur: Iedere woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur
U kunt dan altijd terecht voor het opgeven van misintenties en het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus worden gedeponereerd in een gesloten envelop met duidelijke vermelding van de namen, alsmede een adres of telefoonnummer. Per email een misintentie aanvragen is ook mogelijk: info@sintbavorijsbergen.nl.

Zie de kerkberichten in de Zundertse Bode voor de mistijden!

Als u gaat verhuizen of bent verhuisd wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan de parochie. U kunt ook op een T.N.T. verhuisbericht "R.K.-parochie" aankruisen

Personalia

Gedoopt:

Arden Cornelis
Maura Cornelis
Jonne Cornelis

Overleden:

Kees Sprenkels
Jan Peeters
Riet Bartels-van den Kieboom
Marlies Hendrickx-Jacobs



Parochiekern O.L.V. v. Altijddurende Bijstand Wernhout

Ons kerkgebouw en 't Kerkpad bevinden zich aan de Wernhoutseweg 149 4884 A.T. Wernhout
tel: 5972294 alleen bereikbaar tijdens het spreekuur op donderdag van 10.00 uur tot 10.30 uur. Hier kunt u terecht voor het opgeven van de misintenties of andere zaken. Misintenties kunt u ook in de brievenbus in de deur van 't Kerkpad doen.

Contactpersoon: Dhr. K. Roelands tel: 5985979

Hier kunt u ook terecht voor het opgeven van dopen, huwelijken en jubilea.

In zeer dringende gevallen (overlijden, ernstige zieken of crisissituaties) kunt u contact opnemen met de bereikbare dienst van het pastoraal team: telefoon 06 20515729

Weekendviering:	zaterdag	19.00 uur
Week:	donderdag	9.00 uur



E. H. Communie

Zaterdag 11 september is in onze parochie de communieviering om 13.00 uur. De volgende kinderen zullen hun communie doen:

Rob van Aert	Patricia Lalev
Yarne van Aert	Noa Nauta
Yinthe van Aert	Ammelie Oomen
Esmee Beck	Liz Oostvogels
Yur Braspenning	Ole van Opstal
Stijn Bruijns	Sonia Orłowska
Jesse Elst	Tim Quirijnen
Lieve Elst	Dex Roovers
Suze Elst	Maud Roovers
Daan Franken	Liz Schalk
Roos Hoppenbrouwers	Ferre Tax
Destin Huijbregts	Elynn Vervaart
Diede Jochems	Jitske Vriends

Binnenkort starten we met veel enthousiasme de voorbereidingen op de eerste heilige communie.

Op vrijdagmiddag gaan de kinderen op school werken aan ons project, genaamd: "Stap voor stap" Het project bestaat uit verschillende stappen waarbij de kinderen Jezus leren kennen en de gebruiken zoals we die kennen in de kerk. Thuis en op school gaat er druk geoefend worden met de liedjes (die gezongen gaan worden tijdens de diensten) en er wordt geknutseld voor de versieringen in de kerk.

Zaterdag 26 juni hebben we een themadag in de kerk waarbij we de kerk goed gaan bekijken en samen aan tafel gaan. 's Avonds presenteren de kinderen zich in de presentatiedienst om 19.00 uur en te afsluiting wordt er zaterdag 9 oktober om 19.00 uur een dankviering gehouden in onze kerk.

Personalia

Overleden:

26 november	Jos de Leeuw		
30 december	Louis Oostvogels	w/v	An Mouws
7 januari	Geert van Oijen	w/v	Marieke Vissers
8 januari	Greetje Loos	e/v	Albert Boon
14 januari	Koosje Brouwers	w/v	Louis Kerstens
22 januari	Jeanne Jorissen	w/v	Kees Lambregts



parochiekern H. Trudo Zundert

Adres parochiekern H. Trudo Zundert:

Molenstraat 9,
4881 CP Zundert.

Website: www.trudozundert.nl



Bereikbaarheid parochiekern:

- Woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is de pastorie geopend voor het opgeven van misintenties, berichten of afspraken.
- Tarief voor misintenties bedraagt in 2021 € 11,00.
- Telefonisch is de pastorie bereikbaar onder nummer: 076-5972292.
- Voor vragen of informatie kunt u ook mailen naar info@trudozundert.nl
- Aanvragen van doopbewijzen kan via het mailadres secretaris@trudozundert.nl ook is dit mogelijk tijdens het spreekuur op woensdagmorgen.

Bankrekeningen:

Parochiebijdragen NL72RABO 01605 19985 t.n.v. parochie Christus Koning inzake H. Trudo Zundert.

Voor alle overige informatie verwijzen wij u naar de website van de parochiekern H. Trudo en de parochieberichten in de Bode.

Let op, misintenties kunt u tot zaterdag opgeven voor de Zundertse Bode van de week daarna.

Weekendviering: Zaterdag 17.30 uur.

Reserveren is nog steeds verplicht i.v.m. het maximaal aantal toegestane bezoekers en kan via de website, telefonisch tijdens het spreekuur op woensdag of een briefje in de brievenbus van de pastorie. Voor ieder nieuw kerkbezoek moet opnieuw aangemeld worden.

Vieringen in de kapel van de Willaert komen tot een nader te bepalen datum te vervallen.

De weekendviering in de St. Bavo kerk is iedere week te volgen via de livestream verbinding. Ook kunt u via de link "kerkdienstgemist.nl" de weekenddiensten terug kijken.

Terugblik en mededelingen

- De vieringen rondom Kerstmis werden gevierd in kleine kring aangepast aan de regels van het Corona beleid. Parochianen konden de diensten vanuit de Sint Bavo parochiekerk ook volgen via de livestream uitzending
- 3 Januari 2021 heeft in besloten kring de startviering van de parochie Christus Koning plaatsgevonden in de St. Bavo kerk.



De plechtige eucharistie viering werd voorgegaan door bisschop Liesen.

- De presentatieviering van de communicantjes van 2021, die gepland stond op 6 maart 2021 kon helaas, wegens de Corona maatregelen, geen doorgang vinden. Een nieuwe datum ligt waarschijnlijk niet binnen de mogelijkheden.
- H. Communievieringen voor de communicantjes van 2020 en 2021 staan, onder voorbehoud, gepland voor 25 september 2021 om 10.30 en 13.30 uur.

De nieuwe communicantjes van 2021 zijn:

Jesse van Beek

Jonas Damen

Jelte Deckers

Lizze Elst

Joah van Ginneken

Lieke Graumans

Ise Hereijgers

Damiano Jorissen

Sofie van Merrienboer

Wes van Oorschot

Raf Peeters

Mathijs van Tichelt

Chelsy Verschueren

Jaro de Vooght

Milan de Vries

Lynn Zopfi



- De door het parochiebestuur benoemde leden voor de parochiekerncommissie van de parochiekern H. Trudo zijn:
 - Johan Schrauwen - voorzitter.
 - Piet van den Heijkant - secretaris.
 - Gerry v.d. Wouw - kasbeheerder.
 - Annie v. Sprundel-Boeren - lid.



